



Επιμέλεια:
ΚΩΣΤΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

1821



Δρόμοι της φωτιάς

ΟΔΟΣ

ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΥ ΡΟΥΦΟΥ
ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΥ ΡΟΥΦΟΥ



ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ: 1928



Ο Μπενιζέλος Ρούφος (πίνακας από το ιστορικό αρχείο Ε. και Α. Σκιαθά) υπήρξε πρωταγωνιστής και στην Επανάσταση του 1821, αλλά και αργότερα στις πολιτικές και πολιτειακές εξελίξεις του νεοσύστατου Ελληνικού βασιλείου



Ο Πύργος της οικογένειας των Ρούφων στους πρόποδες του Παναχαϊκού όρους, βορειοανατολικά από το χωριό Ρωμανός και πλησίον του οικισμού Ζάστοβα



Το Κάστρο της Πάτρας, στην πολιορκία του οποίου συμμετείχε και το σώμα του Μπενιζέλου Ρούφου, πέρασε στα χέρια των Ελλήνων μόλις το 1828 μετά την παράδοση της τουρκικής φρουράς στον Γάλλο στρατηγό Μαιζόν

Μπενιζέλος Ρούφος Ο «καλός άγγελος»...

Στο επόμενο
Παναγιώτης
Καρατζάς

Ο Ναπολέων Βοναπάρτης άφηνε την τελευταία του πνοή τον Μάιο του 1821, την ίδια ακριβώς στιγμή που η Ελληνική Επανάσταση άρχιζε να φουντώνει. Τι σχέση, όμως, μπορεί να έχει ο Μεγάλος Κορσικανός με τον Αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία και τα εβδομαδιαία αφιερώματα της «Π» για τις οδούς και τις πλατείες της περιοχής μας που πήραν τα ονόματα των πρωταγωνιστών της Επανάστασης;

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ του Ναπολέοντα για την Ελλάδα που «...περιμένει έναν ελευθερωτή κι αυτό θα αποτελούσε ένα ωραίο στεφάνι δόξας» όπως έγραφε και ο ίδιος στα «Απομνημονεύματά» του κατά την εξορία του στην Αγία Ελένη, και η Ελληνική Επανάσταση είχε έναν δικό της άρχοντα με καταγωγή από την Τυρηνική θάλασσα, όχι όμως από την Κορσική, αλλά από τη Σικελία, το πρώτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου.

Ο ΛΟΓΟΣ για τον Μπενιζέλο Ρούφο, έναν από τους πρόκριτους που την παραμονή της 25ης Μαρτίου του 1821, εισήλθαν στην πόλη της Πάτρας, υψώνοντας τον σταυρό και τα σύμβολα της Επανάστασης στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου.

Ο ΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΡΟΥΦ είχε ηγεμονεύσει, κυρίως κατά την περίοδο της Νορμανδικής κατάκτησης, την Καλαβρία και στη συνέχεια μέλη της Σικελικής οικογένειας ήρθαν στην Ελλάδα και διασκορπίστηκαν σε Κέρκυρα, Πάτρα και Αθήνα. Ακόμη και το όνομα Μπενιζέλος, μάλιστα, είναι ιταλικής καταγωγής (βγαίνει από το «καλός» και «άγγελος», αντίστοιχο με το δικό μας «Ευάγγελος»), αν και κατά μια θεωρία παράγεται από τη λατινική φράση «Ben agellum» («μικρή εύφορη έκταση γης»).

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ο Μπενιζέλος Ρούφος ήταν από... τζάκι. Οι πρόγονοί του εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα περί τα τέλη του 17ου αιώνα και δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο. Η κόντρα με τους Κανακάρηδες θα μείνει στα χρονικά, καθώς ο συνονόματος παππούς του απέγαγε και παντρεύτηκε την Αγγελική Κανακάρη, αδερφή των εμπόρων Λουκά και Ρόδη Κανακάρη, οι οποίοι ήταν αντίθετοι με τον γάμο, λόγω του καθολικού δόγματος του Ρούφου. Η δολοφονία του Λουκά Κανακάρη, όμως, από τους Τούρκους ένωσε τα δυο σόγια, με τους Ρόδη Κανακάρη και Μπενιζέλο Ρούφο τον προσβύτερο, να συμφιλιώνονται, με τον όρο τα παιδιά της Αγγελικής Κανακάρη να βαφτιστούν Χριστιανοί Ορθό-

δοξοί, προσθέτοντας και το επώνυμο Κανακάρης. Ένα από αυτά τα παιδιά, λοιπόν, ήταν και ο προεστός Αθανάσιος Ρούφος-Κανακάρης, ο οποίος με την σειρά του έφερε στον κόσμο τον πρωταγωνιστή των σημερινών «Δρόμων της Φωτιάς».

☑ **Ο Μπενιζέλος Ρούφος είχε κάνει δυο γάμους.** Αρχικά με τη Βικτωρία Σισίνη, κόρη του προεστού της Γαστούνης Γεωργίου Σισίνη και αδερφή του Χρυσάνθου Σισίνη και ακολούθως με τη Μαρία Κουντουριώτη, κόρη του Γεωργίου Κουντουριώτη και χίρα Μέφα.

☑ **Με την τελευταία απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Αθανάσιο, τον Γεώργιο, τον Αγγελή και τον Λουκά.**

☑ **Από τα πρακτικά του Βουλευτικού, συνάγεται ότι η οικογένειά του, κάποια στιγμή αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες, καθώς ο Μπενιζέλος Ρούφος έστειλε έγγραφο, που διάβασε ο συγγενής του Ανδρέας Ζαΐμης, με το οποίο παρακαλούσε το Βουλευτικό να τον βοηθήσει, παραχωρώντας του εθνικές γαίες, ώστε να εξοφλήσει τα χρέη του πατέρα του.**

☑ **Το 1828 διορίστηκε διοικητής Ιλιδας και αργότερα Σύρου.**

☑ **Το 1831 επί Ιωάννη Καποδίστρια, διορίστηκε μέλος της Γερουσίας, όμως αργότερα στήριξε τον Ιωάννη Κωλέττη στην ανατροπή της κυβέρνησης Αυγουστίνου Καποδίστρια.**

☑ **Υπήρξε ο πρώτος πελάτης του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» το 1866.**

☑ **Πολιτικά ανήκε στο Αγγλικό κόμμα του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.**

☑ **Το 1848 κλημάτισε υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Γεωργίου Κουντουριώτη, όμως παραιτήθηκε λόγω διαφωνίας με τη βασίλισσα Αμαλία.**

☑ **Το 1854 προσέφερε σεβαστό χρηματικό ποσό για την οργάνωση της επανάστασης της Ηπείρου.**

☑ **Επί πρωθυπουργίας του τον Ιούνιο του 1863 έγιναν τα λεγόμενα «Ιουλιανά», οι συγκρούσεις «Ορεινών» και «Πεδινών».**

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ του Μπενιζέλου Ρούφου ήταν στις 26 Μαρτίου 1821, όταν η υπογραφή του μπήκε στη διακήρυξη που παραδόθηκε στους ξένους διπλωμάτες των Πατρών, τον Γάλλο Πουκεβίλ και τον Βρετανό Φίλιπ Γκριν, με την οποία ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο επίσκοπος Κερνίκης Προκόπιος και οι Ανδρέας Ζαΐμης και Ανδρέας Λόντος διετύπωναν ξεκάθαρα ότι: «Ημείς, το Ελληνικόν Έθνος των Χριστιανών, βλέποντες ότι μας καταφρονεί το Οθωμανικόν γένος και σκοπεύει τον όλεθρον εναντίον μας, απεφασίσαμεν σταθερώς ή να αποθάνωμεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν».

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Επανάστασης ο Μπενιζέλος Ρούφος συνεισέφερε περισσότερο από 10.000 γρόσια, βοήθησε στην υλική ενίσχυση των ενόπλων (το πρώτο έτος του Αγώνα μετέβη στη Ζάκυνθο για συλλογή πολεμοφοδίων), ενώ διατηρούσε στρατιωτικό σώμα 500 ανδρών στην Πάτρα, με το οποίο συνέβαλε στην οργάνωση της πολιορκίας του Κάστρου.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ του νέου Ελληνικού Βασιλείου, ο γεννημένος το 1795 Μπενιζέλος Ρούφος θα καταλάβει όλα τα υψηλά αξιώματα, διατελώντας δήμαρχος Πατρών (1855-1858), μέλος της Αντιβασιλείας και της Τριμελούς Επιτροπής (Δημήτριος Βούλγαρης και Κωνσταντίνος Κανάρης οι άλλοι δυο) που πρωτοστάτησε στην έξωση του Οθωνα, αλλά και τρεις φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πάντοτε, όμως, θα φορούσε την παραδοσιακή ελληνική φουστάνελα έως τον θάνατό του στις 18 Μαρτίου 1868, όταν τάφηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Πατρών σε λόφο στον οποίο βρίσκεται το μνήμα της οικογένειας Ρούφου.

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ που θεμελιώσε το Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών, που δώρισε τον μισθό του για την ίδρυση υδραγωγείου και εκείνος που διαμόρφωσε την πλατεία Υψηλών Αλωνίων, η οποία για ένα χρονικό διάστημα, έφερε το όνομά του.

ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ θα τα διηγηθούμε σε μια άλλη ιστορία...