



Επιμέλεια:
ΚΩΣΤΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

1821



Δρόμοι της φωτιάς

ΟΔΟΣ ΣΙΣΙΝΗ SISINI



ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ: 1874



Ο Γεώργιος Σισίνης, πέρα από γενναίος πολεμιστής, ήταν και σπουδαίος πρακτικός γιατρός, αλλά και μετρ αυτού που θα λέγαμε σήμερα... Logistics, του εφοδιασμού, δηλαδή, θάσσεων των Επαναστατών

Η σημαία του Γεωργίου Σισίνη, με τα σύμβολα των Φιλικών, ήταν από τις πρώτες σημαίες της Επανάστασης



Πίνακας που αναπαριστά τη μάχη του Λάλα στην ορεινή Ηλεία, μια από τις πρώτες επιτυχίες των επαναστατημένων Ελλήνων στην Πελοπόννησο, στην οποία διακρίθηκε ο Γεώργιος Σισίνης. Στην ένθετη φωτογραφία το μαχαίρι του ηλίου αγωνιστή



Η «Π» είναι παρούσα στην επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Από σήμερα και κάθε Τρίτη θα σας ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο για να μοιραζόμαστε μαζί σας άγνωστες ιστορίες από πρωταγωνιστές του Αγώνα που έδωσαν το όνομά τους σε οδούς και πλατείες της περιοχής μας.

ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΜΑΣ σε αυτήν την επίκαιρη εκδοτική προσπάθεια που θα μυήσει τον αναγνώστη στους θρυλικούς κόσμους του 1821, δεν θα αφορούν μόνο την Αχαΐα. Θα ξεκινήσουν από τη γειτονική Ηλεία και τον Γεώργιο Σισίνη, πρόκριτο της Γαστούνης, μιας πόλης που τότε ήταν πολυπληθέστερη του Πύργου (κατέβαλε κάθε χρόνο 4.443 χαράτσια στον Σουλτάνο, ενώ ο Πύργος μόλις 632).

ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ τα Ψηλαλώνια, διασχίζοντας τη λεωφόρο Γούναρη κι ανεβαίνοντας προς το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, βρίσκεται η οδός του «Αρχοντα της Γαστούνης», η καταγωγή του οποίου χάνεται στα βάθη των αιώνων, μεταξύ Βενετίας, Ρωσίας και Βυζαντίου. Ίσως, μάλιστα, έτσι εξηγείται ετυμολογικά και το επώνυμο Σισίνης, το οποίο κατά μια ερμηνεία προέρχεται από το αρχαίο Σίσιον (μετέπειτα Φλαβιούπολη) της επαρχίας των Αδάνων.

ΛΙΓΟΙ, όμως, γνωρίζουν ότι ο Σισίνης πέρα από ανυπότακτος πολεμιστής (διακρίθηκε στις μάχες σε Πάτρα, Χλεμούτσι και Λάλα τον Ιούνιο του 1821), ήταν και πρακτικός γιατρός. Ενας πλούσιος πρακτικός γιατρός για την ακρίβεια, που πριν από την έναρξη της Επανάστασης προσέφερε τις υπηρεσίες του και στους Ρωμιοίους και στους Τούρκους κατοίκους της περιοχής. Τι κι αν δεν είχε κάνει σπουδές στην Ιατρική ή δεν είχε λάβει κάποιο δίπλωμα, παρ' όλα αυτά θεωρείτο σπουδαίος θεραπευτής! Προφανώς, η ικανότητά του ήταν έμφυτη, όμως βασίστηκε τόσο στην οικογενειακή παράδοση, καθώς είχε πατέρα (Χρυσάνθος Σισί-

νης) και αδέρφια γιατρούς, όσο και στην πλούσια βιβλιοθήκη του Οίκου των Σισίνιδων (με οικοσύμμο την αρχαία τριήρη). Σε κάθε περίπτωση ήταν φιλομαθής, ευφυής και η ευρωπαϊκή του εμφάνιση (επηρεασμένος από τη μητέρα του, Γαλλίδα, Βικτώρια) έδινε την εντύπωση γιατρού.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον Φίνλεϊ, τον φώναζαν «Μπέπ», καθώς όχι μόνο διατήρησε, αλλά και αύξησε την τεράστια περιουσία του πατέρα του και ζούσε ζωή υψηλού Οθωμανού αξιωματούχου. «Ουδέποτε εξήρχετο της οικίας του άνευ εφιππου τε και πεζής συνοδείας οπλισμένης μάλιστα διά Περσικών όπλων», γράφουν περιηγητές της εποχής. Ο πλούσιος αυτός, όμως, βοήθησε την Επανάσταση, καθώς πέρα από δυνατός πολεμιστής, ο Σισίνης ήταν και... μετρ των Logistics, του εφοδιασμού δηλαδή της Πάτρας και του Μεσολογγίου.

Ο ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ το 1765 (κατ' άλλους το 1769) άρχοντα είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία από το 1819. Λίγο πριν την έναρξη της Επανάστασης οι Τούρκοι τον κλέψαν στην Τρίπολη για... ανάκριση, όμως ύστερα από υπόδειξη του Παλαιών Πατρών Γερμανού (του έγραψε μόνο δυο λέξεις: «που υπάγεις;») έκανε τον άρρωστο και δεν πήγε ποτέ.

ΗΤΑΝ ΑΔΕΡΦΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ του Κολοκοτρώνη (εξ ου και το τραγούδι «Σισίνης εκαθότανε στο Κάστρο στο Χλεμούτσι, τη Ζάκυνθο αγνάντευε και τα πουλιά ρωτούσε: Μην είδατε τον γέρο-Θόδωρο, τον γερο-Καπετάνιο...») και το 1825 συνελήφθη από την κυβέρνηση Κουντουριώτη μαζί με τον γιο του, Χρυσάνθο (που πολέμησε στην Πάτρα το 1822 και το 1824) και φυλακίστηκε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις στην Υδρα. Βέβαια, αποφυλακίστηκαν σύντομα με αμνηστία (χορηγήθηκε υπό την απειλή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο) και συνέχισαν τις πολεμικές επιχειρήσεις. Την περίοδο του Καποδίστρια διορίστηκε μέλος στο «Πανελλήνιον», όμως σύντομα παραιτήθηκε επειδή διαφώνησε με την πολιτική του. Παρόλα αυτά, δεν έλαβε μέρος στη δολοφονία του Κυβερνήτη, με τον οποίο πέθανε σχεδόν ταυτόχρονα. Μάλιστα, λίγο πριν ξεψυχήσει ο Σισίνης χαρακτήρισε το γεγονός της δολοφονίας «κακόν και ολέθριον».

Στο επόμενο
Ασημάκης
Φωτιάς

ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ...;

- ☑ Ο Γεώργιος Σισίνης έφερε τον τίτλο του Λογοθέτη της Μεγάλης Εκκλησίας.
- ☑ Ήταν παντρεμένος με την Υακίνθη Σταθακοπούλου, με την οποία είχαν τρία παιδιά, τον Μιχαήλ (με σύζυγο την κόρη του Μάρκου Μπότσαρη, Βασιλική), τη Βικτωρία (πρώτη σύζυγος του Μπενιζέλου Ρούφου) και τον Χρυσάνθο.
- ☑ Το 1828 ο Γ. Σισίνης φέρεται να είπε στον Πυργιώτη πρόκριτο Λυκούργου Κρεσταινίτη: «Πάρτε εσείς την πρωτεύουσα της Ηλείας στον Πύργο. Εγώ δεν θέλω καλαμαράδες στο κεφάλι μου!».
- ☑ Στην Πάτρα στις γωνίες των οδών Σισίνη και Γούναρη και Σισίνη και Γ. Ρούφου βρέθηκαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα.
- ☑ Λίγο πριν πεθάνει, ο Σισίνης πήρε την πρωτοβουλία να μεταφραστούν τα κείμενα του Γάλλου περιηγητή Πουκεβίλ, ενώ ο ίδιος είχε μελετήσει τον «Ηγεμόνα» του Μακιαβέλι.
- ☑ Το όνομά του γράφτηκε σε στίχο στις «Απλιώτισσες», το παραδοσιακό τραγούδι της Ηλείας: «Ηρθαν τα Πυργιωτόπουλα κι ο Γιώργος ο Σισίνης...».
- ☑ Διετέλεσε πληρεξούσιος της Ηλείας στην Β' Εθνοσυνέλευση, πρόεδρος στις Γ' και Δ' Εθνοσυνελεύσεις, ενώ το 1829 εκλέχτηκε πρόεδρος της Γερουσίας.



Γεώργιος Σισίνης Ο Αρχων της Γαστούνης