



Επιμέλεια:  
ΚΩΣΤΑΣ  
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

# 1821



# Δρόμοι της φωτιάς

## ΟΔΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΛΙΩΤΗ  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΛΙΩΤΙ



ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ: 1990



Το καλύτερο παράσημα που έφερε ο Νικόλαος Σολιώτης ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματισμοί στο κορμί του από τις μάχες των Καλαβρύτων και της Ακροκορινθού



Το στασίδι του Νικόλαου Σολιώτη στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Σόλο. Η κατασκευή του ξυλόγλυπτου χειροποίητου τέμπλου του ναού διήρκεσε 7 ολόκληρα χρόνια. Ο Ιμπραήμ χάραξε τις ιερές εικόνες με το σπαθί του όταν κατέλαβε το χωριό



Στη μάχη στο Λεβίδι της Αρκαδίας, στην οποία συμμετείχε ο Νικόλαος Σολιώτης, σημειώθηκε η πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων μετά την έναρξη των επιχειρήσεων γύρω από την Τριπολιτάς.

# Νικόλαος Σολιώτης Η πρώτη του φεκιά...

Στο επόμενο  
Μπενιζέλος  
Ρούφος

**Ο** 1 Σκωτσέζοι είχαν τον Ουίλιαμ Ουάλας. Ήταν ο άνθρωπος που ξεκίνησε πρώτος τον πόλεμο εναντίον του αυταρχικού Αγγλου βασιλιά Εδουάρδου Α', χωρίς να έχει την έγκριση των φοβισμένων και συμβιβασμένων Σκωτσέζων προεστών.

**Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ** «Μπρέιβχαρτ» ήταν αναμφίβολα ο Νικόλαος Σολιώτης, ο άνθρωπος που έριξε την πρώτη τουφεκιά στην Επανάσταση του 1821, δίνοντας έτσι ένα τέλος στην αμφιταλαντευόμενη στάση ιερών και προκρίτων. Αλλωστε, «ό,τι δεν λύνεται, κόβεται», όπως είχε αναφωνήσει και ο Μέγας Αλέξανδρος στο Γόρδιο, κάτι που περίπου είπε και ο Παπαφλέσσας - εμπνευστής και πρότυπο του Νικόλαου Σολιώτη - στη μυστική συνέντευξη της Βοστίτσας τον Ιανουάριο του 1821.

**Ο ΣΟΛΙΩΤΗΣ**, με τον οποίο συνεχίζουμε σήμερα τα εβδομαδιαία αφιερώματά μας στους δρόμους του 1821, δεν είχε, ευτυχώς το μαρτυρικό τέλος του Ουίλιαμ Ουάλας, τον οποίο βασάνισαν και εν τέλει αποκεφάλισαν σε δημόσια θέα. Παραμένει, ωστόσο, από τους αδικημένους της Ιστορίας του τόπου μας, καθώς χρειάστηκε να φτάσουμε στον Δεκέμβριο του 1990 για να δοθεί το όνομα του σε μια οδό της Πάτρας κι αυτή μάλιστα όχι κεντρική (συγκεκριμένα μετονομάστηκε η πάροδος Παναχαΐδος Αθηνάς στην περιοχή του Κάστρου)...

**Ο ΣΟΛΙΩΤΗΣ** υπολογίζεται ότι γεννήθηκε το 1785 και το επώνυμό του το πήρε από τον τόπο γέννησής του, το χωριό Σόλος των Χασίων της επαρχίας Καλαβρύτων. Το πραγματικό του επώνυμο ήταν Χριστοδούλου και ήταν εξαιρετικός χτίστης πέτρας, καθώς πρωτοστάτησε στο χτίσιμο του πύργου της οικογένειάς του και της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, που σώζονται ακόμη και σήμερα. Παρά το μίσος που έτρεφε προς τους Τούρκους, είχε προσελκύσει την εμπιστοσύνη τους και τον είχαν διορίσει «μειλιτζήν», δηλαδή υπεύθυνο της ασφάλειας των ταχυδρομείων της περιοχής.

**ΣΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** μυήθηκε πιθανότατα το 1819 από τον συγγενή του, Θεοχάρη Ρέντη, με τον Παπαφλέσσα να διαμένει στο σπίτι του ερχόμενος στην Αχαΐα τον Ιανουάριο του 1821. Προφανώς εκεί άναψε και η φλόγα της ένοπλης δράσης και τότε αποφασίστηκε ότι ο Σολιώτης θα χτύπαγε τον

☑ Η σύζυγος του Νικολάου Σολιώτη λεγόταν Βασιλική, το γένος Μέγαρη, οικογένειας από την Κερνινή, που ήταν εγκατεστημένη στην Τεργέστη. Εκαναν 6 παιδιά, πέντε αγόρια κι ένα κορίτσι.

☑ Ο Ν. Σολιώτης εικονίζεται στη σφραγίδα του πρώην Δήμου Ακράτας, ενώ το όνομά του έχει δοθεί σε δρόμους σε Αθήνα (κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα), Αίγιο, Καλάβρυτα, κ.ά.

☑ Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1820, ο Ν. Σολιώτης ηγείται της προσπάθειας συγκρότησης σώματος για την ασφάλεια των κατοίκων.

☑ Στην πολιορκία των Καλαβρύτων ο Σολιώτης «επληρώθη εις τον αριστερόν πόδα».

☑ Στην εκστρατεία των Πατρών είχε υπό τις διαταγές του 100 στρατιώτες.

☑ Τον Οκτώβριο του 1824 προάγεται σε στρατηγό και συμμετέχει υπό τον θ. Κολοκοτρώνη, στη μάχη στα Τρίκορφα (Ιούνιος 1825).

☑ Είχε ένα κωφό αδερφό, ονόματι Δημήτριος, ο οποίος ήταν άριστος σκοπευτής!

☑ Όταν ο Ιμπραήμ κατέλαβε το Καστράκι, πάνω από το Σόλο, συνελήφθησαν ο σύζυγος και ο γιός του Ν. Σολιώτη, Νικίτας. Ο Σολιώτης αντεπιδέχθηκε και τους απελευθέρωσε, όμως την ελευθερία της αδερφής του από την Αίγινα κατόρθωσε να την εξαγοράσει μετά από δύο χρόνια με πολλά λύτρα.

☑ Κατά την αποχώρησή τους, οι Τουρκοσαϊγίτσιοι πυρπόλησαν τα δύο σπίτια του Σολιώτη στο Σόλο, αρπάζοντας την κινητή του περιουσία.

☑ Απόγονος του Σολιώτη ήταν ο δικηγόρος, υπουργός Δικαιοσύνης και πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, Σωτήρης Σολιώτης.

εχθρό, όσους δισταγμούς κι αν είχαν ο Παλιών Πατρών Γερμανός και οι πρόκριτοι.

**ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΟΛΙ** πέφτει στα μέσα Μαρτίου στις Πόρτες Αγριδίου. Ο Σολιώτης μαζί με τον Αναγνώστη Κορδή από το Περιθώρι κι άλλους, σπίνουν ενέδρα και φονεύουν τους «γυφτοχαρασπίδες Τσιπογλαίους» και «τρεις γραματοφόρους του Καϊμακάμου Μεχμέτ Σαλίχ προς τον Χουρσίτ πασά». Σύμφωνα με τα υπομνήματα του Γενναίου Κολοκοτρώνη «χτύπησε άνευ της γνώμης των προκρίτων», προφανώς για να τους φέρει προ τετελεσμένων, αλλά και επειδή φοβήθηκε ότι οι Τούρκοι ανταλλάσσουν κρίσιμες πληροφορίες για τις ετοιμσίες των Ρωμιών. Ακολούθησαν στις 18 Μαρτίου το χτύπημα στα Αρφαρά της Αιγείρας, εκεί όπου φονεύθηκαν ακόμη επτά Τούρκοι και στις 19 Μαρτίου η επίθεση με 300 άνδρες στα χάνια της Βερσοβάς, σε Τουρκαλβανούς απεσταλμένους από την Αμφίση στην Τρίπολη.

**ΜΑΛΙΣΤΑ, Ο ΣΟΛΙΩΤΗΣ** πολεμούσε με το λάβαρο της μονής της Αγίας Λαύρας «πν χρυσοκέντητον επί των Χριστιανών αυτοκρατόρων σημαίαν της μονής, φέρουσα εξ ενός την Ανάστασιν και ετέρωθεν τον άγιον Γεώργιον».

**ΤΟ «ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΠΥΡΟΣ»** σε μάχη με οργανωμένο στρατό το πήρε στο Λεβίδι στις 14 Απριλίου, με τον Σολιώτη να δίνει «παρών» σχεδόν σε όλα τα πολεμικά γεγονότα του Αγώνα. «Ευρέθη και εις την Κόρινθον κατά την πρώτην πολιορκίαν, υπήγε δε και εις την Ρούμελν όταν ήτον ανάγκη, και τοιοιτοτρόπως έγινε γνωστός στρατιωτικός». Εφτασε να γίνει «Χιλίαρχος του Εκτελεστικού», αντιμετώπισε και την εκστρατεία του Δράμαλη.

**ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ** η παρουσία του στη μάχη της Ακράτας τον Ιανουάριο του 1823, εκεί όπου στάλθηκε, επικεφαλής 250 στρατιωτών, να ανακόψει την στρατιά του Ντελή Αχμέτ και τελικά αποσόβησε και εμφύλια ρήξη μεταξύ του κοτζαμπάση Σωτήρη Χαραλάμπη και των Πετιμεζαίων. Μάλιστα, σώζεται μέχρι τις μέρες μας και το «ταμπούρι του Σολιώτη».

**ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ** του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και την έλευση του Οθωνα, ο Σολιώτης ορίστηκε Συνταγματάρχης της Βασιλικής Φάλαγγος. Πέθανε τον Σεπτέμβριο του 1841.